

Deze maand in de kijker:

Bedankingsfeest vrijwilligers BBQ!

In de maand juni hadden wij naar goede traditie onze opendeurdag, die zoals steeds gepaard gaat met een gezellige barbecue... En natuurlijk was dit allemaal niet mogelijk zonder de helpende handen van een hoop vrijwilligers! Om al deze vrijwilligers te bedanken hielden wij op 30 augustus een heus bedankingsfeest :-)

Wie graag nog meer foto's hierover bekijkt, zie facebook...



De warmste week:



In december is het weer zo ver: dan vindt er een opnieuw een warmste week plaats. Op heden is het echter al mogelijk om jouw warmste actie te registreren... Een school in het Gentse en mensen uit Maldegem deden dit al (t.v.v. de kruiskenshoeve)

“Komen de vissen
naar boven,
dan is er mooi weer
te beloven....”

In deze uitgave

- IN DE KIJKER:
Bedankingsfeest!
- JONGEREN:
Werken met hout
Moestuin en eenden
- Wist je dat?
- DIEREN
- Er was eens...
- Sfeerbeelden bezoek

Wist je dat ?

... er terug overheerlijk biologisch appel-perensap te koop is? Voor een spotprijs van 10 euro/5 liter. (open 2 maand houdbaar!)



ooo

... ook de dieren verkoeling zoeken bij tropische temperaturen?



... (fruit)bomen ook kunnen verbranden door de hitte? Onze perelaar aan de gevel heeft bruine, verdorde bladeren en verschrompelde peren...



ooo

... wij nu een "echte" flitspaal hebben staan? #WijHebbenHetGraagTraag



JONGEREN:

Moestuin en eenden vangen



Met het warme weer was het noodzakelijk om onze moestuin dagelijks water te geven. Met de lans was dat best wel een leuk werkje :-D (foto L) Maar nog leuker vonden de jongeren het toen ze met hun allen eendjes moesten vangen... het duurde even, maar samen is het hun gelukt! (foto R)

Michiel en de jongeren werken met hout

Als er jongeren op onze hoeve zijn die graag met hout werken of knutselen, dan duurt het niet lang of je vindt ze samen met Michiel in onze loods om weeral iets nieuws te maken...



Zo maakten ze het voorbije jaar al banken, kruidenbakken, een geitenhok, ... Maar deze zomer werd het: een insectenhotel (L onder), een vogelhuisje (midden) en een speciaal bord dat binnenkort klaar zal zijn om door iedereen bewonderd te worden... Weet jij al wat het is (R onder) ?



DIEREN: de zwaluw



In het begin van de zomervakantie was het weer zo ver: onze laatste zwaluwennest had jongen (vier in totaal!) die klaar waren om geringd te worden. De vriendelijke man die dit kwam doen beantwoorde ook met kennis van zaken alle vragen die onze jongeren hem stelden :-D



Tegen dat de zomervakantie voorbij was, waren de jongen groot en oefenden ze zich in het vliegen, want binnenkort begint voor hen 'de grote trek naar het zuiden'. (foto naast)

Bezoek onze website op www.kruiskenshoeve.com

Welkom!

Er was eens, niet lang geleden, een mama konijn die stierf kort na de geboorte van haar nest jongen. Maar gelukkig gebeurde er nadien iets heel moois: alle jongen konden samen opgroeien want ze werden geadopteerd en kwamen zo bij ons op de hoeve... En hopelijk leven ze nog lang en gelukkig!



Sfeerbeelden VZW De Kruiskenshoeve: veel leuke bezoeken!



Remco, een jongen die ondertussen meerderjarig is, maar die vroeger heel vaak naar onze hoeve kwam, is ons deze vakantie een bezoekje komen brengen (terwijl hij zijn sjieke moto kwam tonen!). We zijn heel blij dat alles goed gaat met hem: hij woont ondertussen alleen en heeft een leuke job gevonden. Dat verdient een dikke pluim!

Op onze hoeve kunnen er ook altijd 'korte kampen' plaatsvinden. Zo kwam er een leefgroep van De Bries (Drongen) samen met 2 begeleiders voor twee dagen bij ons kamperen... Plezier verzekerd!

